

Fullständigt galet - men ett fantastiskt äventyr

Detta är en "far out" - det är ju fullständigt galet, sa min äventyrsglade kollega när jag kom hem. Åka buss till Marocko och springa orientering varenda dag, 19 tävlingar på 16 dagar. Åkte du över 100 mil ? Sov du i bussen ? Vilken äventyrsresa du varit med om !

Vi var 73 löpare i åldern 16 - 82 år som njöt av en av orienteringsvärldens märkligaste resor - Höstöst. I år var Iberiska halvön och Afrika målet, eller kanske snarare Gibraltarsundet med tävlingar både på den europeiska och afrikanska sidan.

Vädret var toppen, en brittsommar med 25 graders värme. Spanien och Portugal är numera etablerade och rutinerade orienteringsländer medan vi själva fick ordna tävlingarna i Afrika tillsammans med spanjoren Esteban Guerrero. De lokala marockanska myndigheterna gav bra stöd med polis ute på tävlingen som skötte trafiken och såg till att ingen farligt hände oss.

Två dagar, tre kartor, fyra ritare

Kartorna hade ritats tidigare under hösten av svenska kartritare som jobbade med spanska kartor. Det är imponerande hur snabba och duktiga moderna kartritare är. Under två dagar tog fyra kartritare en tur till Afrika och ritade tre kartor: I Marocko, Ceuta och Gibraltar och kvaliteten var fullt acceptabel för våra behov. Det var inte så stora kartor, men det blev kul orientering i slingor. Skogen i Afrika var fin, lättlöpt, medelkuperad och lagom detaljerad.

Gryningsbåten gick till Ceuta, en spansk enklav i Afrika med lång tradition som handelsstad, med början som fenicisk koloni. Orienteringen gick upp på

gränsberget, med en vidunderlig utsikt över Ceuta och Medelhavet.

Resans enda besvärliga gränsövergång var den mellan EU och Marocko i Ceuta. När den var avklarad väntade ett skogsparti på andra sidan gränsen med vänliga poliser.

Dusch på annan kontinent

Lite obegripligt var det med sophögarna här och var närmast mål, men orienteringen var bra. I skymningen väntade en läcker marockansk middag vid stranden. Dusch fick vänta till man kom till Europa. Tävla på en kontinent, duscha på en annan !

Det var också trevligt att träffa orienteringsledarna Emanuel Rodrigues och Helder Ferreira, som varit elev på 5-dagars Clinics, där de lärt sig svensk orientering. De ordnade en tävling åt oss i den underbara sandskogen ved Patais i Marinha Grandeområdet i mellersta Portugal. Emanuel är lärare på skolan i skogskanten där man bytte om. Stort fint skogsparti med flera kartor. I februari ordnar de Portugal O-meeting 2002. Säkert värt ett besök.

Snacka om variation

Höstöstresan gick i år över närskog i Luxemburg till löpning bland vingårdar nedan franska Pyrenéerna, fina skogar utanför Granada och Murcia, Ceuta i spanska Afrika, taggbuskar i San Roque, botaniska trädgården i Gibraltar, sanddyner i Barbate, racerskog i Sevilla, Marinha Grande, kuperat skog runt Lissabons friidrottsstadion, underbar orienteringsterräng utanför Madrid, slalombackar i Andorra, snö i "svensk" terräng i Font Romeau, bland fågeljägare i

Provence till myllret av gränder och kanaler i Venedig.

Höstöst är också en "live" Packat & Klart -se men inte röra. Resan gav aptitretare till mängder av orter som man skulle vilja få tid att njuta av: Sitta på ett café i Marocko, gå runt i Dogepalatset i Venedig, besöka Sagrada Família kyrkan i Barcelona, åka skidor i Font Romeau, smaka vinet från vingårdarna i Perpignan, ta en badsemester i Costa del Sol och annat spännande.

Lars Pontén