

Höst Öst 2003

Av Tony Millbrant

Årets Höst Öst-resa startade som vanligt i samband med avslutningen av Smålandskavlen som i år gick i Eksjö. Vi fyra Stockholmare, Janne Dahlgren, Bosse Hedlund, Thure Lundberg och undertecknad klev på bussen redan i Jönköping. Nåväl efter några timmars bussresa genom Småland och Skåne så hamnade vi till slut i Åhus där det var dukat för ålagille. Sent på kvällen gick färjan från Trelleborg till Rostock.

Väl framme i Tyskland på måndagsmorgonen den 26/10 hamnade vi i bilköer på autobahn. Vi kom så småningom fram till Ergebnisse, några mil söder om Berlin. Där sprang vi vår första tävling. När alla kommit i mål och ätit gemensam lunch så lastade vi in oss i bussen för en kort sightseeing av Berlin från bussfönstret. Därefter 55 mil mot Brno i Tjeckien.

Klockan 02.30 framme vid hotellet i Brno. Klockan 08.00 start för dagens första tävling på en kulle intill hotellet. Avresa mot Slovakien ca. 13 mil, Pezinok, strax norr om Bratislava. Där körde vi dagens andra tävling, ca 3 km, därefter middag i sportclubens restaurang, för att sedan fortsätta direkt till wienerabend med salladsbuffé!

Avresa mot Wiener Neustadt i Österrike, 14 mil, väl framme fick vi veta att banorna var omlagda på grund av att det kommit snö i området. Gemensam lunch innan avfärden mot Ungarn. Vi kom fram till vård hotell i Zümeg innan det blev mörkt!

Nästa dag första tävling, en sprint-OL på 2,1 km därefter lunch på hotellet, utan dusch innan, sedan omedelbar avresa till dagens andra tävling, en kortdistans på 2,6 km med 135 meters stigning (fast det kändes som mycket mer). När alla kommit i mål åkte vi direkt till dagens tredje tävling - sim-OL! I en varm sjö (+26 grader i vattnet, +12 grader i luften). 7 kontroller utplacerade på olika föremål i sjön. Några få av oss 53 deltagare klarade alla kontrollerna. Vid aftonen kunde man välja på att delta i en arrangerad medeltidsmåltid eller att gå ut och äta på egen hand. Jag och min Stockholmskamrat, Janne, hittade en pizzeria inne i stan, där vi slog oss ner. Under kvällens lopp dök ytterligare ett 20-tal Höst Östresenärer upp på samma Pizzeria.

Efter frukost avfärd från hotellet klockan 08.00 för en tävling med 15 valfria kontroller i ett mycket kuperat område. Därefter avresa mot Budapest i dagsljus. Framme vid hotellet när det var mörkt.

Lördag 1/11 smal och krokig väg för stor buss till Spartacus Cup, en tvådagarsstävling med ca. 1000 deltagare! Under kvällen var det stor fest och galaföreställning, där undertecknad blev vald till "Höst Öst-legendar". Vilket betyder att man måste ha fullgjort minst 3 resor och varit med minst 5 veckor. Och det hade ju jag efter att ha varit med alla resor från och med 2001.

Spartacus Cup, etapp 2. Regn och rusk. Själv är jag nöjd med mitt orienteringslopp.

Efter tävling resa till Novi Sad i Serbien-Montenegro. Inkvartering i ett risigt hotellrum och en dålig middag på hotellet.

Måndag 3/11. Frukost på hotellet därefter sightseeing i det berömda fortet, med många underjordiska gångar. Därefter en eftermiddagstävling i en liten park. Gemensam middag och sedan besök i baren.

Avresa från hotellet till ett mycket kuperat område vid Nestin. Korta banan 2850 meter med 190 meters stigning. Puh! Efter prisutdelning och diverse ceremonier avresa mot Bosnien. (Gränspasseringen tog 2 timmar och 18 minuter.)

5/11 Den första orienteringen någonsin i det nya landet arrangerades för oss med start i en park, mitt i stan, därefter stadsorientering och mål på en idrottsplats. Efter lunch avfärd till Kroatien ca. 30 mil i närheten av Zagreb.

6/11 dagens första tävling vid Samobar, när alla kommit i mål gemensam pastalunch före avfärden till Slovenien. Gränspasseringen till Slovenien tog endast 15 minuter. På eftermiddagen hann vi med en tävling utanför Ljubljana innan det blev mörkt.

7/11 Efter tidig frukost mot Asiago i Italien, ca 35 mil, varav de sista milen var alpvägar. När vi väl kom upp var det snö i markerna! Tävling på eftermiddagen i nästa års Veteran-VM terräng!

8/11 Efter frukost ny tävling i Asiago, ymnigt snöfall. Därefter dusch och lunch på hotellet. Bussresa till Venedig och s.k. parkorientering. Jag upplevde det mest som stadsorientering.

9/11 Flyg hem - missade därmed den traditionella stadsorienteringen i Venedig. Men jag har ju deltagit i den ett par gånger tidigare.

Nåväl - hemma igen med 17 tävlingar på 14 dagar i 10 olika länder!