

Höst-Öst 2009

Vid lunchtid söndag den 25 oktober var det dags för avfärd för min 11:e Höst-Östresa!

Vi var 6 Stockholmare som embarkerade en buss vid Stockholms Central för färd mot Karlskrona. Där blev vi upphämtade av Carlunds buss, den skall som vanligt transportera oss runt på årets resa under de närmaste 2 veckorna. Efter en kort busstur var det dags att köra ombord på färjan till Gdynia i Polen.

Framme klockan 08.30, därefter en kort busstur till dagens tävling. När alla kommit i mål en kort busstur för dusch och lunch. Vi är nu 46 orienterare i bussen. Efter lunchen drog vi vidare 40 mil sydost ut mot Hrodna i Vitryssland. Efter gränspassagen mellan Polen och Vitryssland som tog drygt 2 timmar kom vi fram till hotellet i Hrodna klockan 2 på natten.

Tisdagens avfärd till dagens tävling klockan 09.15, efter tävlingen tillbaks till hotellet dusch och lunch, därefter en guidad vandring i Hrodna. Sedan for vi vidare mot Minsk, dit kom vi redan klockan 20.15.

Onsdagen var det avfärd klockan 09.15 till dagens första tävling – en sprintdistans med skog och stadsbebyggelse, efter lunch en medeldistanstävling inte långt från förmiddagens plats. Därefter middag och tillbaks till hotellet.

Torsdag den 29/10 avresa klockan 08.30 till dagens långdistanstävling i utkanten av Minsk. Därefter en guidad vandring i minnesparken Chatyn, där Tyskarna härjade på 40-talet. Efter denna vandring tillbaks till vårt hotell i Minsk för en gemensam lunch. Duscha efter dagens tävling får vi däremot göra i nästa land.

Efter en snabb lunch avfärd för en 19-milatur till Vilnius i Litauen, gränspasseringen tog endast 1 timme och 34 minuter, själv hade jag tippat 1.38 i den sedvanliga "Gränspivocup" kom fram till vårt lyxiga hotell vid 20-tiden på kvällen.

Fredag den 30/10 Dagens första tävling, en sprint-OL i närheten av hotellet, därefter en guidad vandring i Vilnius gamla stad. På eftermiddagen en medeldistanstävling strax utanför stån.

Lördag den 31/10 avfärd klockan 08.00 i ett gråmulet nollgradigt väder. Efter dagens enda tävling gemensam lunch inte långt från tävlingsplatsen. Därefter ett sedvanligt Legendarmöte i bussen, där vi 37 Höst Östlegendarer fick sitta på övervåningen, medan de övriga fick sitta där nere. Totalt är vi som flest 56 personer på denna resa ! Några hoppar av och några nya kommer till under resans gång. Gränspasseringen mellan Litauen och Lettland tog 1 sekund. Kom fram till vårt hotell i Riga på kvällen. Där anslöt för övrigt Tommy Ljusenius på sin första Höst-Östresa.

Söndag den 1/11, en sprintorientering före frukost i strandkanten av Östersjön. Efter målgång hade jag stora problem med att hitta tillbaks till hotellet. Klockan 10 drog vi iväg till Riga för en jättebra guidad rundtur i stan. På eftermiddagen var det dags för dagens medeldistanstävling.

Höst-Öst 2009

Måndag den 2/11, avfärd tidigt på morgonen mot dagens enda tävling i Estland, ett par mil sydost om Võru, som närmast var vi bara ett par hundra meter från den Ryska gränsen. Jag fick därmed ännu ett nytt orienteringsland, och är därmed uppe i 64 länder. Jag tror inte att det är så värsta många som har fler länder. Jag vet att Jörgen Mårtensson har över 100 länder och Peo Bengtsson strax under 100, sedan tror jag mig veta att någon Finländare och några Norrmän har fler länder än jag. Efter dagens tävling gjorde vi ett kort besök vid en Rysk gränspassage, men vi åkte aldrig in i landet.

Tisdag den 3/11, drog iväg redan klockan 06.00 för att hinna med färjan till Dagö, 35 mil till färjeläget. Kom fram till färjeläget med god marginal = 4 minuter innan avfärd – bra timat ! Efter ankomsten till Dagö ungefär 1 timmes resa till dagens tävling. Själv kunde jag tyvärr inte starta på grund av en inflammerad stortå. När alla kommit i mål drog vi vidare mot vårt hotell.

Onsdag den 4/11, avresa från hotellet klockan 07.00 mot ett nytt färjeläge för vidare transport till ännu en ö – Ösel. Där skall vi springa på gafflade banor med gemensam start och ormbö. När alla kommit i mål så drog vi vidare mot Estlands fastland igen, därefter 15 mils bussresa till Tallin. Efter en guidad vandring i den gamla stan intog vi en gemensam middag.

Torsdag den 4/11, sprintorientering i Gamla stan före frukost, därefter en kort busstur till ännu ett färjeläge, den här gången för färd mot Helsingfors. Ytterligare en kort busstur till Esbo, där dagens andra tävling ägde rum i full vinter. Efter sauna och en enklare måltid for vi vidare till Åbo och ännu en färjetransport, den här gången till Långnäs på Åland, därefter en timmes bussresa till vår förläggning i Kärringsundsbyn på Eckerö. Kom fram klockan 2 på natten.

Fredag den 6/11, avfärd till dagens enda tävling, plusgrader och snöfritt, vid lunchtid gick färjan från Eckerö till Grisslehamn. Kom hem till Sverige klockan 14.30, svensk tid - när vi kom till Stockholm så hoppade jag och flera med mig av årets Höst-Östresa, medan de övriga fortsatte till Nynäshamn för vidare båtfärd till Gotland och deltagande i Helg utan älg.

Sammanfattningsvis har det som vanligt varit en mycket trevlig resa, och jag fick ju tre nya länder – och är därmed uppe i 64 orienteringsländer! Men jag kände inte riktigt igen mig – på grund av lyxigt boende och en massa kultur med sightseeing etc. – det är vi inte bortskämda med! Men tack Peo och alla resekamrater trevligt umgänge !

/Tony Millbrant